



Havnestaden

To boligkomplekser tårner op et stykke ude på Islands Brygge. Det er Sojakagens magasiner til opbevaring af frø og sojakager, der nu har fået nyt liv som

moderne lejlighedskomplekser. I Frøsiloen er der skabt en ny konstruktion uden på den gamle silo. 84 nye lejligheder fordelt på 8 etager, alle med ryg ind mod siloens ydervægge. Fra alle lejligheder er der adgang til en altan, der strækker sig langs hele facaden. Siloernes indre fungerer som centralt adgangsrum. I Wennberg-siloen er der opsat nye glaskarnapper i lodrette bånd, der fungerer som altaner og uderum. Bygningen rummer 16 etager med 142 lejligheder. Udfør frøsiloen er der anlagt en gang og cykelbro, der forbinder Amager med Sjælland (Bryggebroen).



Nokken

Nokken er hvad man kalder et klondyke, en samling huse bygget i et utal af forskellige stilarter og af vidt forskellige materialer. Det sidste hus bygget

af sildekasser blev revet ned i 2005, men der ligger stadig mange huse bygget af genbrugsmaterialer. Udforsk selv området med de krogede veje, men husk, det er på eget ansvar at finde ud igen.



Sluseområdet

Den massive opfyldning af havnearealet påvirkede strømforholdene i havneindløbet. Derfor anlagde Københavns Havn i 1901-03 en dæmning

mellem Sjælland og Amager med tilhørende sluseanlæg. Sluseanlægget sikrede at skibe sydfra kunne komme ind i havnen. Så sent som i slutningen af 1950'erne var der dagligt flere hundrede skibe igennem. I dag er den sejlene trafik begrænset af jernbanebroen, der kun tillader skibe på under 3 m at sejle igennem.



Dansepavillonen

Den ottekantede dansepavillon fra sidste halvdel af 1800 tallet er måske tegnet af Gottlieb Bindesbøll. Den har oprindeligt hørt til Sankt Hans Hospital

i Roskilde, hvor den gennem mange år var samlingssted for patienterne og blev brugt til kaffedrikning, rødgrødsballer med mere. Pavillonen som blev fredet i 1992, er den eneste fredede bygning af sin art i Danmark. I forbindelse med genopførelsen af pavillonen ved Karens Minde, blev pavillonen restaureret og nymalet i en farvesætning, der nøje følger den oprindelige. Oplev selv pavillonen på en varm sommerdag, hvor en sval vind går gennem de åbne skodder. Den blev indviet i Karens Minde området i 2002.



Sydhavnstippen

Hist og her på Sydhavnstippen ser man de meterhøje stængler og kæmpemæssige blomsterstande af skærmpflanzen Kæmpe Bjørneklo (Heracleum

mantegazzianum). Denne plante ville i dag have været den altdominerende vegetation på Sydhavnstippen, hvis ikke en gruppe frivillige i Naturgruppen havde taget sagen i egen hånd. Siden 2002 har Naturgruppen holdt 20-25 fælles arbejdsdage årligt med systematisk bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. I 2004 fik Naturgruppen Københavns Kommunes Miljøpris for denne indsats. Ved at anlægge stier i området, har Naturgruppen gjort området nemt tilgængeligt for cyklister og gående.

Havneparken

Betonnuren, der går et stykke på langs ad Havneparken, er en reminiscens fra den tid, hvor Islands Brygge var et travlt industriområde. Betonmuren understøttede en kran, der transporterede kul frem til en silo. Op gennem det forrige århundrede

har der på kajarealet ligget virksomheder, der forarbejdede kul og koks, sand og grus eller producerede tændstikker. Dansk Soyakagefabrik blev anlagt som en virksomhed der producerede foderkager af olieholdige frø. Soyakagen gik senere ind i den kemiske industri med produktion af bl.a. klor. I 1980 sprang et anlæg til ekstraktion af benzin i luften, og det førte til massive beboerprotester og fabrikkens lukning i 1991.



Fiskerihavnen

Fiskerihavnen i Sydhavnen blev anlagt af havnevæsenet i 1943, som en kombineret fiskeri- og lystbådehavn. Projektet blev sat i gang for at undgå tysk deportation af arbejdsløse danskere. Da fiskerihavnen på Djævleøen blev nedlagt i 1947, flyttede fiskerne herud.

I dag er der 3 bundgarnsfiskere tilbage i Fiskerihavnen, og på en sensommerdag kan du være heldig og se en kutter lande en ladning skinnende hornfisk. I øvrigt er det lystbåde, der dominerer havnen.