

# Hans Dragehjelms gravsten på Sydhavnstippen

Af Claus Andersen

Den besynderlige historie om Hans og Frederikke og Dragehjelms gravsten, som i årtier lå mellem murbrokker på Sydhavnstippen, indtil Vestre Kirkegård i 2007 hentede stenen hjem.

Gravstenens tekst: Kommunelærer Cand. Phil. Hans Dragehjelm 1875-1948 og hustruen Frederikke Dragehjelm 1881-1963.

(resten åbenbaredes sig efter en Google-søgning på 'Hans Dragehjelm' foretaget af Claus, i oktober 2006 – se to interessante *hits* senere i dette dokument)



Gravstenen mens den lå på Sydhavnstippen (under træet til højre, lige ved 'bjerget'):

NB Hvordan den havnede på Sydhavnstippen vides ikke.

## Intern mail i Naturgruppen om gravstenen sendt d. 26. feb. 2007

Hej Claus.

Måske kan du bruge nedenstående "sløjfe", på sagerne som jeg lige ser dem ang.:

Et medlems henvendelse til Vestre Kirkegård vedr. gravsten smidt på Tippen, medførte stor iver efter at få dem forevist - 2 mænd fra Vestre Kirkegård gik en tur derude med hammer og mejsel, de hamrede lidt på én af stenene, siden er de ikke vendt tilbage. Adm. fra Vestre Kirkegård sagde, de var interesserede i at hente stenen for Dragehjelm og Hustru, men de har ikke ladet høre fra sig,- altså adm. fra Kirkegårdskontoret. ;)

V.h. Eva



*Her er de to mænd med hammer og mejsel fra Vestre Kirkegård  
(de ledte også efter andre gravsten på Sydhavnstippen); Eva som havde kontaktet  
'myndighederne' står og skuler til højre.*

**Men gravstenen blev ikke hentet i laaaang tid, og i sommeren 2007 indgik den i en  
skattejagt for børn – se bare denne mail fra Grøn Sydhavn:**

Kære agenda 21 folk og andre

Jeg får trykt en lille flyer der kan reklamere for arrangementet på søndag. Jeg kunne godt tænke mig at samle et hold der kunne hjælpe med arrangementet:

- Dels én der vil spille Dragehjelm (en mand - er der nogen der har en ide til en der kan?) i tre kvarter (kun tale på afstand gennem et rør på afstand til de hold der deltager i skattejagten - manuskriptet laver jeg)

*(en del informationer er udeladt)*

For alle der skal deltage holdes der et møde søndag kl. 10 ved det telt der opstilles ved Karen's Minde Kulturhus.

mange hilsner  
Jens Christian

**Og så endelig i oktober 2007 blev gravstenen endelig hentet hjem til Vestre  
Kirkegård, hvor den har fået en fin placering i et såkaldt 'Lapidarium'.**

Se disse informative mails:

October 16, 2007 10:07 AM  
Subject: Hans Dragehjelms gravsten

Kære Eva Kjeldsen

Jeg skriver for at fortælle dig, at det nu langt om længe er lykkedes os at få hjemtaget Hans Dragehjelms gravsten til Vestre Kirkegård.

Vi har haft nogle tekniske problemer/materielproblemer undervejs, så derfor har det taget os

noget længere tid, end jeg havde regnet med.

Men tak fordi I gjorde os opmærksomme på stenens eksistens. Selv om det naturligvis er en fejl, at dens inskription var bevaret, så er det jo held i uheld - historien om Hans Dragehjelm er værd at fortælle, og den mulighed er til stede nu, hvor hans sten indgår i vores lapidarium.

Så tak for hjælpen med det!

Med venlig hilsen

(navn fjernet)  
Kirkegårdsvejleder

October 16, 2007 6:21 PM  
Re: Hans Dragehjelms gravsten

Hej (navn fjernet)

Det er godt at have været med i en proces der betyder at man respekterer gravstenen og dermed minderne om de afdøde.

Kan jeg besøge lapidariummet på Vestre Kirkegård?

Med venlig hilsen  
Eva Kjeldsen - og Naturgruppen i Sydhavnen.  
<http://www.sydhavnen.net/agenda21/naturgruppen>

SV: Hans Dragehjelms gravsten

Kære Eva Kjeldsen

Du kan til enhver tid besøge Vestre Kirkegårds Lapidarium - det står "under åben himmel" på kirkegården.

Bag Nordre Kapel (ud mod Vigerslev Allé) ligger afdeling H, der har form som en halvcirkel.

Lapidariet - altså vores samling af bevaringsværdige gravmæler - er placeret i selve halvcirkelbuen. Dér vil du kunne finde Dragehjelms sten.

Ring, hvis du har problemer med at finde det - så må vi finde et tidspunkt, hvor jeg kan vise det frem til dig.

Med venlig hilsen

## **Eva Kjeldsen skrev et digt, 2007:**

Hr. Dragehjelm

Ude i det græsgrønne land  
Ved foden af et gammelt  
brokkelæs  
ligger en sten for en mand  
med et hjerte af græs

Hr. Dragehjelm  
den skælm  
går igen  
puster liv i træer og siv  
hvisker minder frem  
  
fra en tid med bare træer  
Nu skal vi lær'  
at passe på naturen  
  
så ånd og liv  
kan bruse  
For HER skal aldrig bygges  
huse!

## **Og hvem er så Hans Dragehjelm?**

### **Fra nettet om Hans Dragehjelm 2007:**

[http://66.249.93.104/search?q=cache:YHj0wQ5kBggJ:www.humaniora.sdu.dk/kultur/ar\\_b\\_pap/lise.pdf+%22Hans+Dragehjelm%22&hl=da&gl=dk&ct=clnk&cd=1](http://66.249.93.104/search?q=cache:YHj0wQ5kBggJ:www.humaniora.sdu.dk/kultur/ar_b_pap/lise.pdf+%22Hans+Dragehjelm%22&hl=da&gl=dk&ct=clnk&cd=1)

ISBN: 87-89375-89-0  
ISSN: 1601-1791  
Udgivet af Center for Kulturstudier, Medier og Formidling  
Syddansk Universitet. Odense Universitet  
Campusvej 55  
5230 Odense M  
Telefon: 65 50 34 30  
Telefax: 65 93 06 72  
E-mail: kmf@humsek.sdu.dk

En designhistorie analyserer tre cykelprodukter, og det  
påvises, hvordan designformgivningen af den trehjulede cykel  
oprindeligt har sit udspring i design af transportdesign men

gradvist har udviklet sin egen, selvstændige formgivnings-strategi. Sandkassen: En pionér i det små fortæller med udgangspunkt i sandkassens opfinder Hans **Dragehjelm** om det stædige arbejde for at omsætte pædagogiske visioner om sund leg i naturlige omgivelser til virkelighed. Barnets stole: På højde med situationen, beretter om henholdsvis den høje og den lave barnestol, belyst ud fra spændingen mellem den overordnede historisk træghed i typernes udvikling og de nyere tillagte betydninger stolene har fået gennem ændringen af sociale og kulturelle praksisser.

### **Sandkassen: En pioner i det små**

Ning de Coninck-Smith

Sandkassen kom til Danmark fra Tyskland og England. Her-hjemme var det lærer Hans **Dragehjelm** (1875-1948), der først fik øjnene op for det nye pædagogiske legeredskab. I 1907 blev en stor bunke sand placeret midt i Rådhushaven i København. Året efter blev den fjernet igen. Sammen med en gruppe borgere på Christianshavn tog Hans **Dragehjelm** initiativ til oprettelsen af den første sandkasselegeplads i Danmark. Den lå på Elefantens bastion på Christianshvns Vold, og idéen spredte sig hurtigt til legepladser og institutioner landet over. De første sandkasser var en træramme uden fast bund med legeborde i forskellige højder.

Sandkassen er et stykke pædagogisk rigtige legetøj, som på en gang havde udgangspunkt i børns traditionelle leg i gadegrus og rendesten, samtidig med at denne leg blev lagt ind i nye hygiejniske og opdragende rammer.

Sandkassen såvel som tanken om sandkasselegepladser var båret af drømmen om, at give et stykke af naturen tilbage til byens børn. For barndommen levedes nu engang bedst ude på landet. Hans **Dragehjelm** var ikke selv i tvivl om, at motivet bag hans arbejde havde været „Bevidstheden om min egen lykkelige og rige Barndom i Naturen...“ Hans barndoms legeplads havde på den ene side været et „Garveri, der laa midt nede i Byen; Haandværket trives jo endnu den Gang med alle dets gammeldags Enkeltheder.“ Og på den anden side hans ubegrænsede adgang til „Have, Mark, Eng, Skov og Aa.“

Af andre inspirationskilder til sit virke nævner **Dragehjelm** den tidlige idræt og det natur-romantiske, religiøse syn på livet, som man finder det i digteren B.S. Ingemann's Morgen- og Aftensange.

Hans **Dragehjelm** blev med årene en central figur i legeplads-bevægelsen. Han var vidt berejst og samarbejdede med legeplads- og friluftsbevægelser i både USA og Tyskland. Fælles for dem var, at legepladsen gradvist udviklede sig til et oplysningsprojekt. I kontrast til byens umenneskelighed skulle der

på legepladsen skaffes rum til legen. For legede børnideret-te omgivelser, så var vejen banet for en virksom, sund og pligt-opfyldende voksengeneration.

Han udgav i 1909 bogen Barnets Leg i Sandet. Derudover skrev han en lang række artikler om leg og legepladser og var i en årrække konsulent for Indenrigsministeriet i legeplads-spørgsmålet. Dette arbejde resulterede i flere cirkulærer om indretning af legepladser.

Udover legepladser interesserede Hans Dragehjelm sig også for skolehavebevægelsen, som i mangt og meget var båret af de samme tanker.

I 1938 fik lærer Dragehjelm ridderkorset for „gennem en Aar-række at have arbejdet for Legepladser og Fritidsbeskæftigel-ser for Børn“.

#### Sandkasselegeredskaber

I sandkassen kunne børn få afløb for deres nysgerrighed, som Dragehjelm engang formulerede det, for sandet „lånte Ører til ethvert af Barnets Paahit“. Imodsætning til datidens dyre legetøj, der knap tålte at blive leget med. Det var håndværkeren og ingeniøren, som var de voksne forbilleder, og Dragehjelm mente, at sandkassen kunne udvikle sig til et godt legetilbud til byens gadedrenge, der i høj grad trængte til et andet sted at „gøre sig nævenyttige“.

Det gik som bekendt anderledes. Sandkassen blev et sted for småbørn - og en aflastning for de storepiger, der ved århundreskiftet meget tit havde deres mindre søskende på slæb. Denne udvikling satte også sit præg på det særlig sortiment af sandkasselegeredskaber, der efterhånden så dagens lys.

På den ene side finder vi resterne af ingeniøren og håndværkeren eller den lille gartner i de mange arbejdsredskaber i børnestørrelse: Trillebør, rive, spand og skovl. På den anden side finder vi i de mange forskellige sandforme spor af pigerne og de mindre børns univers. Formene har eksisteret i mange variationer fra kopier af gamle kageforme, sørstjerner og går-dens dyr til figurer hentet fra reklamer og tegneserier, som er kommet til i de senere år. Sandkasseredskaberne var oprindelig lavet i blik - idag laves de i plastik i klare farver.

#### Flyverdragten

Allerede Hans Dragehjelm mente, at børn skulle have særlige sandkassedragter, og i 1926 kunne en sådan købes i Daells Varehus. Fra pædagogisk side kom nu et ønske om, at børn skulle kunne lege ude året rundt. Det krævede praktisk og varmt tøj, der let kunne vaskes. Svaret var flyverdragten, op-kaldt efter luftens helte. Under krigen anbefalede pædagogerne mødrene, at sy flyverdragterne op i brunt sækkelærred. Det kunne skaffes, var slidstærkt og pletter sås ikke. Indtil midten af 1960'erne blev flyverdragterne syet i blåt eller rødt bomuld

eller poplin med flonelsfor.

Disse dragter var mere vindtætte end varme. Ingen drømte dengang om, at helt små børn året rundt skulle transporteret mellem hjem og institution. Den udvikling tog fart i 70'erne. Med dragter i bævernylon foret med teddybear var børnene rustet til at tage kampen op mod elementernes rasen. De nye dragter var næsten tørre inden de var ude af vaskemaskinen, hvilket var en fordel i tider, hvor småbørnsmødrene var på vej ud på arbejdsmarkedet.

### Litteratur (*hvis nogen har lyst*)

Beskrivelsen af inspirationskilderne til Hans Dragehjelm's arbejde findes i hans levnedsbeskrivelse af 12.6.1938. Ordenskapitlet, Amalienborg.

Baggesen, Søren m.fl. Naturen som argument, Odense Universitetsforlag 1995, s. 89-104.

Cavello, Dominick: Muscles and Morals. Organized Playgrounds and Urban Reform 1880-1820. Philadelphia 1981.

Coninck-Smith, Ning de: „Where Should Children Play? City Planning Seen From Knee-Height: Copenhagen 1870 to 1920“ i Children's Environments Quarterly 7(4) 1990 p. 54-61.

Coninck-Smith, Ning de: „Da det nævenyttige barn blev nævenyttigt“, Arbejdspapir 3, Humanistisk Forskningscenter Menneske og Natur, Odense Universitet, 1992 - også trykt i AAR, Idehistorisk tidsskrift, 2, 1994, tema Barn, s. 20-26.

Coninck-Smith, Ning de: „Legeteorier, leg og legepladser 1850-1950“, trykt i BUKS 30, december 1993 (19-32).

Coninck-Smith, Ning de: „The Construction of an Urban Landscape for Children“. Arbejdspapir nr. 25, 1993, Humanistisk Forskningscenter, OU.

Coninck-Smith, Ning de: „The nature of childhood and education. A Danish discussion from the 1920's“, trykkes i Mette Bryld og Nina Lykke: Body and nature (foreløbig titel) Odense Universitetsforlag, 1994.

Coninck-Smith, Ning de: „Naturlig leg i naturlige omgivelser. Legepladsplanlægning i Københavns omegn 1930-1950“, trykt i

Baggesen, Søren et al.: Naturen som argument, Odense Universitetsforlag, Odense 1995, pp. 89-104.

Hall, G. Stanley: „The Story of the Sand Pile“ in T. L. Smith (ed.): Aspect of Child Life and Education, 1914 (?), 142-156.

### Og fra en engelsk hjemmeside 2007:

<http://www.histclo.com/act/out/play/sandbox.html>



## Outdoor Play: Sandboxes Countries

HBC does not have a lot of information on sandboxes. They seem to have first appeared in England and Germany about the turn of the century. HBC can not determine who is responsible for the initial idea. It eventually spread throughout Europe as a popular play area for children.

Some teachers saw the sandbox as more than a play area. Danish teacher Hans Dragehjelm (1875-1948) first noticed the possibilities of the new pedagogical play accessory. In 1907 a large heap of sand was placed in the middle of the City Hall Garden in Copenhagen. And the next year it was removed again. With a group of citizens from the Christianshavn area, Hans Dragehjelm took the initiative to establish the first sandbox playground in Denmark. It was at the Elephant fortifications on the old city walls at Christianshavn, and the idea spread quickly to playgrounds and institutions all over the country.

### Design

The first sandboxes were wooden frames with no fixed bottom and with play tables at different heights.

### Educational Play

The sandbox is an item of pedagogically correct play equipment which has its origin both in children's traditional games in the gravel of the streets and gutters while at the same time the playing has a new, hygienic, instructional framework. The sandbox as well as the idea of sandbox playgrounds was borne up by the dream of giving a piece of nature back to the city children. Childhood was, after all, best lived out in the countryside. Hans Dragehjelm himself was in no doubt that the motive for his work was "consciousness of my own happy, rich childhood in natural surroundings..." His childhood playgrounds had been a "leather tannery that was in the middle of the town; the craft still flourished at that time with all its old-fashioned details", and on the other hand his unlimited access to "gardens, fields, meadows, woods and streams."

Among other sources of inspiration for his work Dragehjelm mentioned early sport and the nature romanticism and religious view of life one finds in the poet B.S. Ingemann's Morning and Evening Songs for children.

# The Playground Movement

Over the years Hans Dragehjelm became a central figure in the playground movement. He was widely travelled and worked with playground and open-air movements in both the United States and Germany. What they all shared was that the playground gradually developed into an instructional project. In contrast to the inhumanity of the city, space was to be made in the playground for play. For if children played in the right surroundings, the way would be paved for an active, healthy, dutiful adult generation.

In 1909 he published the book *Barnets Leg i Sandet* (Children's Play in the Sand). In addition he wrote many articles on play and playgrounds and for several years he was a consultant to the Ministry of the Interior on playground issues. This work resulted in several circulars about the furnishing of playgrounds.

## School Gardens

As well as playgrounds, Hans Dragehjelm was also interested in the 'school garden' movement, which was in many ways borne up by the same ideas.

## Sandbox play equipment

In the sandbox children had an outlet for their curiosity, as Dragehjelm once put it, because the sand "lent itself to each of the child's ideas"--unlike the expensive toys of the era, which could hardly stand being played with. It was the craftsman and the engineer who were the adult models for the children, and Dragehjelm thought that the sandbox could develop into a good play option for the street urchins of the city, who were in great need of somewhere else to "blow off steam". As we know, it turned out differently. The sandbox became a space for small children--and a relief for the bigger girls, who at the turn of the century very often had their smaller brothers and sisters in tow.

This development also left its mark on the special range of sandbox equipment that gradually saw the light of day. On the one hand we find the remains of 'the engineer' and 'the craftsman' or 'the little gardener' in the many child-size tools: wheelbarrows, rakes, buckets and spades. On the other had we find, in the many different types of sand moulds, traces of the universe of the girls and the smaller children. The moulds have existed in many variations--from copies of old baking tins, starfish and farm animals to figures taken from advertisements and comic books in more recent years. The sandbox tools were originally made of tin - today they are made of plastic in bright colours.

## The siren suit

Even at the early stage, Hans Dragehjelm thought that children should have special 'sandbox suits', and in 1926 such a suit could be bought from one of the big, inexpensive department stores. And now the teachers and carers wanted the children to be able to play outside all year round. This required practical, warm clothing that was easy to wash. The answer was the 'siren suit' - in Danish called *flyverdragten* or 'flying suit'

after the heroes of the air. During the war the teachers recommended that the mothers sew siren suits of brown sackcloth. It was available, it was hard-wearing, and it did not show spots and stains. Until the mid-1960s the siren suits were sewn in blue or red cotton or poplin with flannel lining. These suits were more watertight than warm. At that time no one dreamed that very small children would later be transported all year round between the home and the kindergarten. That was a development that gathered speed in the 1970s. With suits in 'beaver nylon' and 'teddy bear' lining, the children were equipped to face the elements. The new suits were almost dry before they were out of the washing machine, which was an advantage at a time when the mothers of small children were on their way into the labour market.

## Christopher Wagner

*Navigate the Boys' Historical Clothing Web Site:*

[\[Return to the Main Outdoor Play page\]](#)

[\[Return to the Main Activities page\]](#)

[\[Introduction\]](#) [\[Activities\]](#) [\[Bibliographies\]](#) [\[Biographies\]](#) [\[Chronology\]](#)

[\[Clothing styles\]](#) [\[Contributions\]](#) [\[Countries\]](#) [\[Literary\]](#)

[\[Boys' Clothing Home\]](#)

*Navigate the Boys' Historical Clothing Web Site:*

[\[Sailor suits\]](#)

[\[Sailor hats\]](#) [\[Buster Brown suits\]](#)

[\[Eton suits\]](#) [\[Rompers\]](#) [\[Tunics\]](#) [\[Smocks\]](#) [\[Pinafores\]](#)

Created: September 6, 1998

Last updated: August 12, 2000

## Der gik laaaaang tid ... frem til 2010, hvor der fremkom nye oplysninger:

Her er en mailkorrespondance fra februar-marts 2010:

Hej Claus Andersen,

jeg stødte på din artikel <http://www.sydhavnstippen.dk/wp-content/hans-dragehjelms-gravsten.pdf>. Der står en biografi over Dragehjelm i Dansk Skole-Stat fra 1933, bind 1, side 598. (Vedlagt i kopi). Han har skrevet kapitlet "Barnets Leg i Sandet" side 20-54 i Lærebog i Dansk Skolesløjd, Smaasløjdsystemet, Dansk Sløjdlærerskole 1934. Dragehjelm ser ud til at være et købt navn, jfr. faderens navn iflg. biografien. Det er ikke lykkedes mig at finde ham i kirkebogen!

Med venlig hilsen

Hans C

Mit svar:

*Hej Hans*

*Tusind tak for de nye oplysninger om Dragehjelm. Der er stadig en mulighed for at kommunens nye naturskole på Sydhavnstippen, ender med at få navnet "Hr. Dragehjelm" - jeg vil så overveje at lave en tilføjelse til Dragehjelm-teksten på hjemmesiden; også med dine oplysninger.*

*Mvh Claus Andersen*

Ny mail til mig:

*Jeg sender dig side 622 fra bind 3 af "Lærerne og Samfundet" udgivet 1913 med biografi og foto af Hans Christian Dragehjelm. Det kunne tænkes, at du kunne bruge det.*

*mvh Hans*

Mit svar:

*Hej Hans*

*Mange tak for de nye, interessante oplysninger om Dragehjelm. Jeg kan bestemt bruge det, men der går nok lidt tid før det finder vej til hjemmesiden.*

*Mvh Claus Andersen*

Her er de nye oplysninger:



Asmus Diemer

#### HANS CHRISTIAN DRAGEHJELM

Lærer ved Værneskolen paa Mariæ Kirkeplads, er født den 17. Februar 1875 i Nykøbing paa Falster, dimitteredes 1893 fra Skaarup Seminarium, tog 1897 Studentreksamen som Privatist fra Mariboøes Skole i København og tog Aaret efter Filosofikum, underviste derpaa ved Borgerdydsskolen i Helgolandsgade samt ved Henrik Madsens og Slomanns Skoler, var 1899–1901 Timelærer ved Frederiksberg kommunale Skolevæsen, fra 1902–07 Lærer ved Sct. Petri tyske Skole i København og ansattes 1907 ved Københavns Borger- og Almueskolevæsen som Lærer ved Værneskolen paa Marie Kirkeplads.

Lærer Dragehjelm, der er Revisor i Foreningen »Skolhaven« Københavns-Afdeling og Stifter af »Legepladsen Kristianshavns Vold«, har skrevet Bogen om Smaaborns Legepladser »Barnets Leg i Sandet«, der udkom 1909 i dansk og tysk Udgave paa Tilliges Forlag, har skrevet Afhandlingen »Barneleg og Legeplads« i Beretningen om den internationale Kongres for legemlig Opdragelse i Odense 1911 samt har oftere skrevet i danske Dag- og Fagblade om Legepladsforhold, hvilket Emne han efter Anmodning ligeledes gentagende har behandlet i en Række tyske og østrigske pædagogiske og hygiejniske Fagtidsskrifter.



Hans Christian Dragehjelm

#### MARGRETHE ECKARDT

Kommunelærerinde ved Holsteinsgades Friskole, er født 1862 i København, Datter af Marinemaler Chr. Eckardt og Hustru f. Bless, blev dimitteret 1892 fra Zahles Sem., fra 1900 fast ansat ved Københavns Skolevæsen.

<http://www.rostra.dk/slojd/historie/sloejdpersonoversigt.html#d>

(Hans Dragehjelm viser sig at være med i sløjdlærernes Blå Bog)

**Hans Chr. Dragehjelm** (1875-1948) var hovedmanden bag indførelsen af sandkasser (sandlegepladser) i Danmark. Han har skrevet om sand i Sløjdlærerskolens lærebog i småsløjd fra 1934. Hans gravsten står nu på Vestre Kirkegårds Lapidarium i København. Hans Dragehjelm (1875-1948) har skrevet om sandsløjd i Dansk Sløjdlærerskoles lærebog i Småsløjd 1934.

<http://www.sydhavnstippen.dk/wp-content/hans-dragehjelms-gravsten.pdf>



**Dragehjelm, Hans Christian**, Kommunelærer: f. 17. Febr. 1875 i Nykøbing F.; Søn af Garver Hans Christensen og Hustru Kirstine, f. Andersen; gift 1. Gang 15. Okt. 1915 m. Kommunelærerinde Ellen Dorthea, f. Bentzen (død 23. Aug.

1916), 2. Gang 3. Dec. 1924 m. Afdelingschef Frederikke Marie, f. Hansen, f. 21. Sept. 1881 i Bergen. Skaarup Sem. 1893; Studentereks. 1897; cand. phil. 1898; 1899—1901 Timelærer Lollandsvejs Skole; 1902—1906 Set. Petri tyske Skole; 1. Okt. 1908 Timelærer V. Voldgades Skole; 1. Jan. 1912 fast ansat smstds.; 1913 Værneskolen Maria Kirkeplads; Statens Rejsestip. 1917 (Sverige—Norge); Komm. Rejsestip. 1926 (England). Stifter af den offentlige Legeplads »Kristianshavns Vold« 1908 (overtaget af Komm. 1919); Medstifter af og Sekretær i »Foreningen for eksperimental Pædagogik«, 1914—18; Revisor i Foreningen »Skolehaven«'s Kbhvns-Afd. 1908—22; Personligt Medl. af »Fællesraadet for Folkeopdragelse« 1925. Har skrevet »Barnets Leg i Sandet«, udkom i 1909 samtidig paa Dansk og Tysk; »Børns frie Leg og Legepladser«, 1918, begge paa Gjellerups Forlag; Pjecen »Børnelegepladsen« udsendt 1917 paa Gads Forlag som Særtryk af »Dansk Idræts-Forbund«'s Aarsberetning; tre Vejledninger udsendt sammen med Indenrigsministeriets Cirkulærer om Legepladser, henholdsvis i 1918, 1923 og 1925; en lang Række Artikler om pædagogiske og lignende Emner, særlig angaaende de offentlige Legepladser, i Dagspressen og i Tidsskrifter — ogsaa udenlandske, — navnlig i »Folkeskolen«, »Gymn.-Tidskrift«, »Børnesagens Tidende«. I 1933 Afhandlinger om »Sand« i Dansk Skolesløjds Værk: Sand, Ler, Papir, Snor. Flere lokalhistoriske Bidrag angaaende Stevns i Aarbog for »Præstø Amts historiske Selskab«.



**Et halvt år tidligere havde jeg modtaget denne mail om  
gravsten på Tippen:**

Hej Claus,

Jeg har kigget i bilagene på hjemmesiden og faldt over historien om Hans Dragehjelms gravsten. Jeg kom i tanker om, at jeg for over 35 år siden. Omkring 72-73 sammen med en kammerat var taget ud på Tippen med det formål at fiske ål. Ude i vandkanten sad vi på gravsten, mens vi fiskede – og der var mange Min kammerat ville sågar have en sten med hjem på sit værelse, da han havde en bizarre forestilling om det arrangement. Jeg fik ham dog talt fra det, da den var temmelig tung. Hvis de på Vestre Kirkegård ikke ved hvordan de er havnet der,

så må det være fordi det har ”glemt” at skrive hvor de har gjort af en hel del gravsten, for de er læsset af derude. Nogle må stadig ligge i vandkanten.

Den Kongelige Porcelæns fabrik har også kastet mængder af affald derude. Jeg har blandt andet fundet forme og skår fra det musselmalede.

Vh Per

Mit svar:

Hej Per

Interessant at høre din historie vedr. gravstene - så vidt jeg husker var Vestre Kirkegård ærlig mht. at det var dem der i sin tid læssede dem af derude, de sagde bare at det var en fejl at navnene ikke var blevet slettet.

Mvh Claus

**SLUT**